



**EPLO**

European Public Law  
Organization

4/10/2017

## Ομιλία από το Ινστιτούτο Τοπικής Διακυβέρνησης και Καινοτόμων Πολιτικών του EPLO στο Συνέδριο Greece Forward

### "Τοπικότητα - Συμμετοχή - Ενσωμάτωση, οι πυλώνες της κοινωνικής καινοτομίας"

"Η καινοτομία είναι παιδί της κρίσης, της ανάγκης και της εξέλιξης. Μας προκαλεί να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε, να κάνουμε μια νέα τομή, να διακόψουμε λανθασμένες συνταγές και να πειραματιστούμε με νέους θεσμούς", ανέφερε στην παρέμβασή του ο διευθυντής προγραμμάτων του Ινστιτούτου για την Τοπική Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Καινοτομίας του EPLO, Παναγιώτης Βλάχος στο συνέδριο Greece Forward 3: «Προοδευτικές πολιτικές για τις πόλεις του σήμερα και του αύριο» που οργάνωσε το "Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το FEPs, στην Αθήνα, στις 4.10.2017.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο Dario Nardella - δήμαρχος Φλωρεντίας, η Olga Zrihen - Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, ο Κώστας Μπακογιάννης - Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, η Αμαλία Ζέππου - Αντιδήμαρχος Κοινωνίας Πολιτών και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Μαρία Χούκλη.

Εκτός από την αστικοποίηση, τις δημογραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές, η δημοσιονομική στενότητα στο δημόσιο τομέα, η αυτοματοποίηση και τα νέα καταναλωτικά πρότυπα, η νέα οικονομία και η ανάδυση μιας νέας ατομικότητας, ασκούν πίεση στους θεσμούς διακυβέρνησης, άρα και στις πόλεις, να αλλάξουν, να σκεφτούν διαφορετικά, να καινοτομήσουν, ανέφερε ο Παναγιώτης Βλάχος.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της καινοτομίας σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο τα επόμενα χρόνια, ο κ. Βλάχος την εντοπίζει σε τρεις κατηγορίες: στις έξυπνες πόλεις και στον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, στην εξέλιξη του μοντέλου διακυβέρνησης από την καθιερωμένη φορντική της εκδοχή που γνωρίζουμε σήμερα σε μοντέλα συμπαραγωγής υπηρεσιών και στη διάχυση της καινοτομίας στο κοινωνικό τερέν με τη μορφή νέων μοντέλων συνεργασίας πόλης, επιχειρήσεων και πολιτών. Όπως ανέφερε μάλιστα, "οι δημοτικές υπηρεσίες, λόγω εγγύτητας προς τους πολίτες, έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν δεξιότητες και ικανότητες των πολιτών και να τους συνδέσουν, ώστε να δουλέψουν συλλογικά για την επίλυση προβλημάτων και να παραγάγουν δημόσια αξία, όπως βλέπουμε στην Αθήνα, στο Παρίσι, στη Φλωρεντία και αλλού.

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Βλάχος ανέφερε ότι η καινοτομία δεν συμβαίνει σε πολιτικό κενό. Θέλει νομιμοποίηση, οργανωτική επάρκεια για να παράγει δημόσια αξία. Για αυτό και την θεωρεί εργαλείο για την κοινωνική και οικονομική απελευθέρωση στη μεταμνημονιακή Ελλάδα: κοινωνικοποίηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση, στη χρηματοδότηση, στην δημοκρατία, στις νέες ταυτότητες που αναδύονται στον 21ο αιώνα με την επικράτηση της εργασίας πάνω στο κεφάλαιο και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.